

De Rabbanan: 27 l'g siduer

Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze generatie van Jisraeel, spoedig en in de nabije torkomst.

Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen).

Moge Zijn grote Naam ten eeuwige dage worden geprezen

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, Hij zei geprezen boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle troost die in deze wereld kan worden uitgesproken.

Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen).

Moge er algehele vrede zijn voor Jisraeel en voor de Rabbijnen (Leraren) voor de leerlingen (talmidiem) en voor de leerlingen van hun leerlingen en voor een ieder die zich bezighoudt met Tanach en BerietChadasja, hetzij op deze plaats hetzij op een andere plaats. Voor hen en voor Julie: goede gezondheid, genade, liefde en bescherming door hun Vader in de hemel.

Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen).

Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor heel Jisraeel.

Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen).

Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge vrede maken voor ons, voor heel Jisraeel en voor de hele mensheid.

Weimroe ameen (Zegt daarop: Amen).